

Välkommen hem

© Text: Roger Karlén 2008

Jag hör dig på gatan och jag vet av sättet du går
Jag ser när du kommer och jag vet med ens hur du mår
Du ser upp mot fönstret som jag vet att du alltid gör
Du når mig med blicken, som hela mitt väsen berör

Jag hör när jag väntar, allt det som jag känner igen
Jag ser när jag längtar, trots att du inte kommer än

Jag minns än den blicken, du hade när du skulle gå
Jag ser än den sorgen, när vi inte längre var två
- Välkommen hem, välkommen hem min vän
Som dagar blir veckor blir månader också till år
Trots lång tid passerat vårt avsked känns än som i går
- Välkommen hem, välkommen hem min vän

Jag hör när jag väntar, allt det som jag känner igen
Jag ser när jag längtar, trots att du inte kommer än

Du ringer om natten och frågar om jag väntar än
Du viskar i mörkret att du vill försöka igen
- Välkommen hem, välkommen hem min vän
Jag svarar dig lågmält att jag aldrig har stängt vår dörr
Jag har kvar min önskan att vi två kan leva som förr
- Välkommen hem, välkommen hem min vän

Jag hör när jag väntar, allt det som jag känner igen
Jag ser när jag längtar, trots att du inte kommer än

Jag hör dina nycklar som kärvar i vår gamla dörr
Jag ser när du öppnar, du står där som du gjorde förr
- Välkommen hem, välkommen hem min vän
Vi ser på varandra, vårt samtal förs helt utan ord
Vi står där helt stilla, inget annat finns då på vår jord
- Välkommen hem, välkommen hem min vän

Jag hör när jag väntar, allt det som jag känner igen
Jag ser när jag längtar, trots att du inte kommer än

Jag hör dig på gatan och jag vet av sättet du går
Jag ser när du kommer och jag vet med ens hur du mår
- Välkommen hem, välkommen hem min vän
Du ser upp mot fönstret som jag vet att du alltid gör
Du når mig med blicken, som hela mitt väsen berör
- Välkommen hem, välkommen hem min vän