

# Grårocken

© Text: Roger Karlén 2007 © Musik: Ola Henricsson 2007

Det är tidigt, kallt och fuktigt  
ännu ligger morgondimman tät och tjock  
Ingen hör när mannen kommer  
plötsligt står han där i skrönans ljusgrå rock  
I gryningsljuset ser dom blicken  
den blå av järn så hårda blicken  
ännu ligger morgondimman tät och tjock

Baltzar Bogislaus von Platen  
han som få har sett men alla pratar om  
Obemärkt i gryningstimman  
ingen kunde nånsin veta när han kom  
Han lever kvar i alla sånger  
Han ännu finns i alla sånger  
han som få har sett men alla pratar om

Mötet med den man som står där  
har dom alltid andra hört berätta om  
Det som denna morgon händer  
är nåt som genom livet sen ska följa dom  
Den längs kanalen kända rocken  
den så omtalade grå rocken  
har dom alltid andra hört berätta om

Baltzar Bogislaus von Platen  
han som få har sett men alla pratar om  
Obemärkt i gryningstimman  
ingen kunde nånsin veta när han kom  
Än i berättelser och sånger  
han lever än i alla sånger  
han som få har sett men pratar om

Kärvt han ställer kort sin fråga  
hur vid denna sluss som det med bygget går  
Lika plötsligt är han borta  
dimman plånar ut vartenda synligt spår  
Men aldrig glömmer dom hans fråga  
hans enda korta kärva fråga  
hur vid denna sluss som det med bygget går

Baltzar Bogislaus von Platen  
han som få har sett men alla pratar om  
Obemärkt i gryningstimman  
ingen kunde nånsin veta när han kom  
Än i berättelser och sånger  
han lever än i alla sånger  
han som få har sett men alla pratar om